

TONO TAMTAM

JAARGANG 8 - NR.9

NOVEMBER 2009, UITGAVE 83

VAN DE VOORZITTER

Langzaam worden de dagen korter, gaat de temperatuur omlaag en wordt het tijd om de verwarming van ons groepshuis weer open te gaan draaien. We gaan weer langzaam naar het einde van het jaar. Oktober is alweer voorbij en november klopt aan. In oktober hebben we een gezellig JOTA/JOTI-weekend gehad samen met de Franciscus-Lodewijkgroep. Het was weer een drukte van jewelste in ons gebouw. Op het hoogtepunt liep er zo'n 80 man rond. Iedereen kon lekker aan de slag met zenden, internetten, singstar en nog veel meer. De weergoden waren ons gunstig gezind, dus al met al was het een geslaagde activiteit met als klap op de vuurpijl een 2e plaats bij het Regiospel! De week daarna hebben we weer wat klussen opgepakt in het gebouw. Door de vakantie stonden we helaas met wat weinig mensen, maar diverse ouders hebben aangeboden om later nog wat klussen te willen oppakken, dus daar zijn we heel blij mee.

November staat grotendeels in het teken van Sinterklaas. Op zaterdag 14 november is het zover en komt de goedheiligman in ons eigen Schiedam aan! Ik wens iedereen die daar gaat kijken veel plezier. De opkomsten zullen die zaterdag zoals aangekondigd vervallen. Verder gaan Raaf en Cheetah op 21 en 22 november voor het afsluitende weekend van hun basistraining. Wij hopen natuurlijk dat zij gaan slagen en hun welverdiende erkenning krijgen. De opkomst voor de Scouts gaat die zaterdag wel door, want er is al vervanging van jullie leiding geregeld. En vlak daarna is het op zaterdag 5 december natuurlijk tijd om ook bij ons op de groep Sinterklaas te vieren. En wie

weet, komt hij misschien zelf ook nog wel?? Verder gaan we als bestuur en leiding op vrijdagavond 13 november alweer de jaarplanning voor 2010 in elkaar zetten. Dit gebeurt tijdens de groepsraad. Dus zoals jullie lezen, zitten we in november ook niet stil!

OP NAAR TRISTAN DA CUNHA!

Op vrijdagavond 18 september was het eindelijk zover: we gingen met zijn allen op wereldreis! Zenuwachtig stond iedereen bij het groepshuis te wachten toen daar opeens die grote touringcar aan kwam rijden. We werden verwelkomd door de heuse eigenaar van de reisorganisatie. Hij was onze reisleader. Wat een eer! Uiteindelijk gaf hij het sein van vertrek en nadat alle bagage was ingeladen, gingen we op weg naar het vliegveld in Ter Aar. In de bus kreeg iedereen zijn eigen paspoort en ticket weer uitgereikt, want ja, anders kon je niet mee.

Bij het vliegveld werd iedereen verwelkomd door stewardess Cheetah en meegenomen naar de vertrekhal. Daar moest iedereen zijn ticket laten zien en werd alle bagage gecheckt, zelf door een heuse drugshond. En jawel, de heren van de Redekestam hadden smokkelwaar bij zich...maar om de pret niet te bederven, mochten zij toch mee en hoefden ze niet de cel in. Uiteindelijk werd iedereen door de slurf het vliegtuig ingeleid. Hier hadden mijn medepiloot (Schorre) Mayday en ik nog wat laatste reparaties aan het vliegtuig gedaan (raampje los, niets bijzonders). Hierna konden we opstijgen. Eenmaal in de lucht ging alles voorspoedig tot...het iets minder voorspoedig ging. Het

licht ging uit en het alarm aan, waarna er veel rook in het vliegtuig kwam. Na wat angstige minuten zijn we er toch in geslaagd om het vliegtuig heel aan de grond te krijgen. Toen bleek dat het vrachtluik was weggewaaid (sorry, niet goed dichtgedaan). Daardoor waren de spullen van de reisleader weg. We hebben daarom aangeboden om deze te gaan zoeken, waar hij heel blij mee was. Uiteindelijk ging iedereen nog vol van spanning, maar moe en voldaan naar bed. Op zaterdag zijn we in Azië begonnen met zoeken. We hebben een groot handelsspel gespeeld. Hierbij bleek dat in de groep van Raaf de beste handelaren zaten, waarna zij wonnen. En als prijs kregen zij een doos met daarin....de telefoons van de reisleader! We waren met onze zoektocht dus op de goede weg. 's Middags zijn we verder gaan zoeken in Oceanië. Na een stel stevige vloten te hebben gebouwd, zijn we op het water verder gaan zoeken. Gelukkig was het lekker weer in Oceanië, maar wat was het water koud! Uiteindelijk vond een groepje een drijvende band op het water. Hieraan zat een doos vastgeplakt met de portemonnee van onze reisleader. Nadat we deze goed hadden opgeborgen, zijn we verder gereisd naar Amerika. En bij Amerika hoort veel eten. Dus hebben piloot Mayday en ik, om de noodlanding een beetje goed te maken, een grote barbecue opgestookt en iedereen voorzien van lekker eten. En dat ging er wel in na een middagje varen! 's Avonds hebben we onder leiding van Cheetah een leuk kampvuur gehouden. De Scouts vonden bij het aansteken daarvan nog de paraplu van de reisleader terug. Bij het kampvuur zijn we er ook achter gekomen dat onze kookstaf Frederik hele goede zangkunsten heeft! Nadat de K/W naar bed waren gegaan, zijn de Scouts een dropping gaan lopen. Onderweg vonden zij een doos met daarin de aktetas van de reisleader.

Op zondag heeft iedereen eerst lekker uitgeslapen. Na het ontbijt zijn we onder leiding van Schorre gaan zoeken in Afrika. Daarbij hebben we een hoop actieve behendigheidsspelen gedaan en heb ik alle stamleden laten zien dat ik nog steeds de kampioen van de bungyrun ben. Al wilden zij dit niet zo sportief accepteren... uiteindelijk vonden we bij het opruimen van de spelen nog een doos met daarin sieraden van de reisleader. Gelukkig hadden we nu alles weer teruggevonden, want tijdens de lunch stapte opeens onze reisleader binnen. We hebben hem hierna alle spullen weer teruggegeven, waar hij heel blij mee was. Hierna moesten we alweer gaan inpakken, want het was tijd voor de terugreis. We zijn met de bus teruggegaan naar huis, want kennelijk vertrouwde iedereen onze vliegkunsten niet meer....

Veilig in Schiedam aangekomen kregen we van de reisleader nog een oorkonde en een naambandje uitgereikt als dank voor onze zoektocht. En nadat we het grootste deel van de gevonden voorwerpen aan Martijn (K/W) hadden teruggegeven, kon iedereen naar huis om nog eens weg te dromen naar Tristan da Cunha....

Groetjes, copiloot (Wombat) Airborne

2010

Het duurt nog wel even, maar 2010 wordt een bijzonder jaar voor Scouting, en dus ook voor ons. Scouting bestaat dan 100 jaar in Nederland. En dat moet gevierd worden. Dat begint al in januari, en loopt door tot ver in het najaar. Zo zullen we o.a. een dag naar Utrecht gaan, waar heel veel andere leden van Scouting een dag feest gaan vieren. En feest bij Scouting is toch vooral leuke activiteiten doen. Er komt een bijzonder kamp waar in ieder geval de Kabouters en Welpen aan deel zullen nemen, en zo is er nog veel meer. We hebben al een grote feestdoos

ontvangen en zijn bezig te kijken of we het gemeentebestuur van Schiedam op hun nieuwjaarsreceptie een echte Scoutingtaart aan kunnen bieden. Je gaat er nog veel van merken. Wil je nu vast wat meer weten? Kijk dan even op <http://100jaar.scouting.nl>.

JUBILEUM JAMBOREE 2010

Scouting Nederland organiseert regelmatig bijzondere en grote kampen. Zo ook in 2010 als de 'Jubileum Jamboree' wordt gehouden. Als Scoutinggroep kan je hier ook aan deelnemen, in plaats van je eigen kamp te organiseren. Je kunt dan kiezen uit een groot aanbod aan activiteiten die je met je groep kunt doen. Verder kampeer je op de normale wijze, met je eigen groep en je eigen leiding. En als je van je eigen terreintje afstapt, kan je direct contact maken met honderden andere kinderen van je eigen leeftijd. Voor de Scoutsleeftijd wordt het kamp gehouden van 26 juli t/m 4 augustus 2010. Kabouter- en Welpengroepen kunnen ofwel van ma 26 t/m za 31 juli ofwel van za 31 juli t/m do 5 augustus. Onze Kabouters en Welpen zullen aan dit kamp deelnemen. Het voordeel is dat het kamp net zo lang duurt als een normaal kamp van de Kabouters en Welpen, de prijs slechts iets hoger ligt, maar daar wel veel meer activiteiten voor gedaan kunnen worden. Wat we wel fijn vinden is dat we met de eigen leiding en de eigen kinderen als groep aan het kamp deel kunnen nemen, net als andere jaren. De ouders van de Kabouters en Welpen hebben inmiddels een inschrijfstrookje ontvangen. Zijn er nog vragen? Stel die gerust aan de leiding of mail even naar info@scoutingtono.nl. Verder vind je nog heel wat informatie op <http://jubjam100.scouting.nl>. Graag ontvangt de leiding uiterlijk 21 november alle strookjes terug.

KLUSSENDAG

Op 24 oktober was de tweede klussendag van dit jaar. In vergelijking met de vorige klussendag was de opkomst beduidend minder, maar dat bleek ook veel te maken te hebben met de kerstvakantie. De leiding en het stichtingsbestuur staken de handen uit de mouwen om ons gebouw weer verder op te knappen. Zo is onder andere het buitenterrein opgeruimd en vrij gemaakt van brandbare materialen nadat er enkele weken geleden een fikkie is gestookt achter ons gebouw, is de buitenverlichting nagekeken (helaas zonder het gewenste resultaat), de electragroepen zijn gemerkt, noodverlichting gecontroleerd en is verder o.a. een nieuwe kraan geplaatst in de natte groep.

GEEN OPKOMST OP 14 NOV

De Sint komt, de Sint komt! En al heel bijzonder, hij komt als eerste aan in Schiedam, wat door de NOB uit wordt gezonden op TV! **Om deze reden zal er op 14 november geen opkomst zijn voor alle speltakken.**

ACTIVITEITENKALENDER

10 nov	...	Vergadering Stichtingsbestuur
13 nov	Groepsraad
14 nov	Intocht Sint Nicolaas
16 nov	RPO Kabouters/Welpen
17 nov	Regioraad
23 nov	RPO Scouts
19 dec	Laatste opkomst 2009

VERJAARDAGSKALENDER

Er zijn geen jarigen, deze maand.