

2025-01
Jaargang 2, editie 4



Aleidraad



Alcida



Contributie 2025

Tot nu toe betaalden de voormalige leden van de Scouting Tono-groep nog een andere contributie dan de voormalige leden van de Scouting Taizé-groep. Voor 2025 bestaat de wens deze gelijk te trekken en tegelijkertijd de stijging beperkt te houden. Na goed hiernaar gekeken te hebben is de contributie vastgesteld op € 47,50 per kwartaal voor alle leeftijdsgroepen.

Voor de ouders van voormalige leden van de Scouting Tono-groep betekent dit een overgang van contributie per maand naar een contributie per kwartaal en voor de meesten een verhoging van € 0,50 per maand/€ 1,50 per kwartaal. Voor de ouders van de voormalige leden van de Scouting Taizé-groep betekent dit een gelijke contributie voor alle leeftijdsgroepen en voor de meeste ouders een verhoging die neerkomt op € 0,85 per maand/ € 2,50 per kwartaal.

Alleen voor de bevers en welpen van de voormalige Scouting Taizé-groep is de overgang groter; hiervoor is een overgangsregeling getroffen. Als u hiervoor in aanmerking komt wordt u hierover apart geïnformeerd.

Van de Bevers



Deze maand was er niet heel veel op de planning vanwege de kerstvakantie, maar hebben twee leuke opkomsten gehad om het jaar af te sluiten.

Om te beginnen hebben de bevers de Olympische winterspelen gehouden. Er was helaas geen sneeuw, dus dan maar met alternatieven. Bedenk in plaats van curling sjoelen, sneeuwballen gooien wordt jeu de boules, etc. En zelfs een ijsparcours en geschaatst over de vloer!

En al gelijk de laatste opkomst van de bevers was leuk de gezamenlijke kerstopkomst. Hierin konden zij mooie snowglobes maken, kerstkaarten versieren, een spelletje spelen en zelfs een hapje eten!

Als laatste hebben we afscheid genomen van Noa als beverleiding. We zullen je hier erg missen en wensen je veel plezier bij de welpen!

Nog een hele fijne kerstvakantie verder en tot 11 januari!



Van de Welpen



Na een gezamenlijke kerstviering, bestaande uit een kerstbrunch en een kerstmarkt en een opkomst hiervoor, waar de welpen allerlei kerstknutsels, zoals kerstboompjes van ijsstokjes, of een kerstster van takjes en touw konden maken, zijn de welpen en de leiding een welverdiende kerstvakantie gaan vieren. Er waren overigens ware kunstwerkjes gemaakt tijdens de knutsel opkomst. Indrukwekkend.

In januari gaat de welpenstaf er weer volop voor om een goed seizoen te realiseren voor de welpen van de kersverse Scouting Aleida.

Tot ziens in 2025.
Voorspoedig 2025.



Knoop een praatje aan met ...

Marala



Wat leuk dat ik weer een stukje mag schrijven! Bij de voormalig Tono-groep heb ik ook een stukje geschreven, maar ik zal me nu even voorstellen voor degenen die mij nog niet kennen.

Ik ben Marala, bijna 20 jaar en ik zit sinds mijn zevende op scouting. Ik ben begonnen bij de Allart van Heemstede groep in Vlaardingen, waar ik mijn tijd als welp en padvindster doorgebracht heb. Ik had het daar echter niet meer naar mijn zin en ik ben in 2020 gaan kijken bij de explorers van de Scouting Tono-groep. Deze speltak zou het volgende seizoen opgestart gaan worden. De tweede keer dat ik meeliep, hadden we het Waterspetterfestijn. Dit was een groot feest en ik besloot me in te schrijven. Ik heb hier bij de explorers gezeten met twee fantastische begeleiders, Lukas en Antoinette, waarbij ik 1,5 jaar de voorzitter was van de tak. We hebben veel ondernomen en we hebben drie leuke zomerkampen gehad. Ik ben in die tijd ook begonnen met leidinggeven. Eerst als aspirant-leiding maar nu als volledig leiding van de Welpen onder de naam 'Marala'. Marala is de flamingo uit het jungleboek verhaal. Ze houdt van dansen, zingen, knutselen en toneelspelen, waarbij ze graag samenwerkt met anderen. Het leidinggeven doe ik elke week met veel plezier en de groep is ook erg gezellig. We staan met een groot, enthousiast team en dat maakt het extra leuk! Op maandagavond ga ik verder naar de studentenscouting in Leiden.

Van de zomer ben ik met Roverway afgereisd naar Noorwegen. Een internationaal festival met meer dan 5000 scouts van over de hele wereld. Een ervaring die ik iedereen aan kan raden! Alle mooie dingen die ik meegemaakt heb en mee mag gaan maken hoop ik ook weer mee te kunnen geven aan de kinderen van onze groep.

Naast dat ik het werken met kinderen en het organiseren van opkomsten erg leuk vind, doe ik nog een studie. Ik studeer Nederlands in Leiden. Ik wil hierna mijn lesbevoegdheid halen zodat ik Nederlands kan gaan geven aan leerlingen van de middelbare school. Als bijbaantje werk ik als voedingsassistent in het ziekenhuis. Een druk leven zo, maar ik vind het allemaal erg leuk om te doen. Voor nu knoop ik graag een praatje aan met Rikki-Tikki-Tavi.



Van de Scouts



December was een korte maand.

Op 6 december, na de Sinterklaas-drukke, hebben de scouts een eigen kettingreactie gebouwd. Elke ploeg moest een deel maken met als einddoel "hijs de vlag". Vele materialen werden uit de kast gehaald en er waren de nodige obstakels waar omheen gewerkt moest worden. uiteindelijk is het gelukt de kettingreactie te laten lopen.

De week erna was het tijd voor de laatste opkomst van het jaar: een gezellige kerstmarkt voor de hele groep, samen met ouders en broertjes en zusjes. Je kon kaarsen versieren, scrabbelen, kaarten maken, langs bij de photo booth. En lekker genieten van wafels en warme chocolademelk.

De scouts leiding wenst iedereen het beste voor 2025, en dat we er met zijn allen een mooi jaar met nieuwe scouting avonturen van gaan maken.

Alvast voor in de agenda voor het nieuwe jaar

RSW 2025: - deze zal plaatsvinden op scoutscentrum in Capelle a/d IJssel van 9 t/m 11 mei

Zomerkamp - 19 t/m 26 juli



Wat gaan we doen?

Kerstkaarten actie

Totale opbrengst: €392,-
Totaal aantal kaarten: 800
Iedereen bedankt!

Kerstvakantie

Vanaf **10 januari** beginnen de opkomsten weer.

10 t/m 12 januari 2025

Nieuwjaarsweekend
van de Stam

9 t/m 11 mei 2025

Scouts RSW in Capelle
a/d IJssel

28 mei t/m 1 juni 2025
Hemelvaartkamp
Welpen

Deze maand is het feest bij

Floor, Amira, Manta,
Raymond, Megan, Marco,
Thijs, Alex, Jayson,
Antoinette, Marala, Noah,
Rikki Tikki Tavi, Tobian &
Shannon!

Allemaal van harte
gefeliciteerd en een fijne dag!

18 t/m 26 juli 2025
Zomerkamp
Explorers

19 t/m 26 juli 2025
Zomerkamp Scouts

Van de Explorers



6 december

Voor vandaag stond er weer een echte klassieker op het programma: de Pubquiz! Er waren vijf rondes; scouting, wetenschap, mens & maatschappij, muziek en films & series. Iedereen was erg fanatiek, maar er kon helaas maar 1 iemand de beste zijn; Willemijn ging er met de eer vandoor. Hierna hebben we nog een aantal andere quizzen gespeeld. Noa wist het meest van Disney, Thomas had de meeste algemene kennis, en Lukas is de grootste kerst kenner.



8 december

Ook dit jaar stonden de Explorers weer klaar bij de DSW Bruggenloop! Bij de finish hebben we AA drank uitgedeeld aan alle lopers. Rond 1 uur moesten we verzamelen, en hebben we alle dozen AA klaargezet. Na een paar uurtjes niks kwamen gelukkig de eerste lopers in zicht, en al snel kwamen we handen tekort. Aan het eind van de middag zijn alle tassen (stiekem) nog even volgestopt met alle overgebleven AA en proteïnerepen. En we hebben er weer een leuk zakcentje bij voor het zomerkamp!



13 december

Vandaag stond het jaarlijkse kerstdiner op het programma. Ook oud-explorers Veerle en Lars en oud-leiding Beaker waren uitgenodigd, en iedereen had wat lekkers gemaakt. Van kaasstengels tot wraprolletjes, en van kerstkoekjes tot pizza, iedereen had erg zijn of haar best gedaan. Na gezellig gegeten te hebben met z'n allen, moest er helaas ook opgeruimd en afgewassen worden. De avond werd afgesloten met een gedicht van de explorerleiding, en een soldeerset als presentje voor iedereen.



20 december

Het is alweer de laatste opkomst voor de kerstvakantie, de Sinterkerst opkomst! Iedereen had een aantal cadeautjes meegenomen, en toen kon het dobbelspel beginnen. Het ene moment moet iedereen een stoel naar rechts verplaatsen, het andere moment mag je een cadeautje stelen. Aan het eind van de avond had iedereen een aantal cadeautjes weten te bemachtigen. De meest gewilde items dit jaar? De dekentjes!



Beste Explorers,

Op een avond onder helder sterrenlicht,
kwamen twee groepen samen, heel gericht.
De ene geplaagd door de gemeente, die hun groepshuis verkocht,
bij de andere werd tevergeefs naar nieuwe leden en leiding gezocht.
Hun vuren dreigden te doven, de energie raakte op,
maar toen besloten ze samen: we geven niet op!
Want de Taizégroep heeft in het park een mooie stek
en aan leden en leiding is bij de Tono geen gebrek.
De staf- en bestuursleden voelden unaniem in hun hart:
we gaan ervoor en maken samen een nieuwe start.



Twee Explorerafdelingen met elk een eigen nummer, dat en verhaal,
maar verbonden door de Scouting taal,
kwamen samen. Zou het klikken?
Zouden ze samen kunnen bikkelen?
Wordt de das van Aleida vanzelf iets gewoons?
En hoe dan, steeds weer die telefoons?
Natuurlijk, moeten we even wennen,
maar wanneer gaan we elkaars namen kennen?
Zal het nieuwe afdelingsbestuur kunnen pieken?
Hoe gaan we om met onze Scoutingtechnieken?
De begeleiding dan, kan die zelf nog wel leren
om elkaars gewoontes te accepteren?

Toch, de vonk sloeg over, we gingen naar "daar" of bleven "hier"
en uit de boom keken we voorzichtig een dier.
Eerst gingen we praktisch bezig met een spel of geld-actie,
maar niet te veel ineens, anders werd het te maxi.
En waar we in 2024 slechts nog van konden dromen:
er gaat een gezamenlijk kamp aankomen!



Al één jaar verder, maar dat kan echt niet boeien,
in ons eigen tempo zijn wij aan het groeien.
En wie achterom blijft zien, naar wat er moest wijken,
die gaan we helpen om naar voren te kijken.



Als afsluiting van een bijzonder jaar,
als teken van samen, van met elkaar,
kochten we een kerstcadeautje als dank voor jullie trouw,
geduld, positieve inzet én tegen de kou:
een vuurtje van koper, mits goed gesoldeerd,
het symbool van scoutingvriendschap, opnieuw gecreëerd.
Tijdens een opkomst gaan we ze laten branden,
en voor wie dit lastig vindt, zijn er helpende handen.



In 2025 staan we -zeker weten- weer voor hetere vuren
en bedenken we nieuwe Scoutingavonturen.
Niet veel is te gek, of vreemd en raar,
sprokkel dus gerust alle ideeën bij elkaar.
In januari gaan we er naar vragen,
maar eerst genieten van de feestdagen!!

Sebastiaan, Lukas en Antoinette.



Van de Reddekestam



Vorige maand stond bij de Stam in het teken van gezelligheid, creativiteit en feest! In december werd er volop aandacht besteed aan de feestdagen, beginnend met de viering van Sinterklaas op 7 december. Er was een leuk dobbelspel georganiseerd, maar zodra de afwas na het eten klaar was, werd er plotseling hard op de deur gebonkt. Sinterpiet en Pieterklaas voor de deur! Ze hadden de boot van Sinterklaas gemist en waren benieuwd of er bij de Stam misschien nieuwe pieten te vinden waren.

De Stam-leden werden uitgedaagd om hun creativiteit te tonen met allerlei opdrachten van de Sint. Van het vouwen van een origineel papierenvliegtuigje (dat goed moest vliegen én Sinterpiet en Pieterklaas moest bevatten), tot het versieren van een handschoen en een 'bankoversteek' zonder de vloer te raken, van de ene naar de andere kant in de grote zaal. Iedere opdracht werd beoordeeld met veren van de pietenmuts, en de winnaar ging naar huis met de felbegeerde prijs: Darko won een prachtige mini-kerstboom!

Vervolgens werd er een week later een sfeervolle Kerst gevierd bij de Stam. Dit keer geen cadeautjes, maar wel een traditioneel kerstgourmet! Het werd een lange en gezellige avond!

Nu het nieuwe jaar is begonnen, de goede voornemens voor 2025 alweer de ronde doen, en er vol energie en enthousiasme nieuwe doelen worden gesteld, kunnen we ook niet wachten op het jaarlijkse Nieuwjaarsweekend van de Stam! Waarheen? Dat weet alleen de organisatie. Dit avontuur wordt in de volgende editie van de Aleidraad vervolgd...

