

2026-04
Jaargang 3, editie 18



Aleidraad



Oprichting actieve plusscouts

Scouting is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Daarbij was scouting altijd voor iedereen tot 23 jaar. Daar begint landelijk steeds meer verandering in te komen met de introductie van Plusscouts. Eigenlijk een nieuwe leeftijdsgroep voor iedereen boven de 21 die verbonden wil blijven aan Scouting. Hoewel de officiële leeftijdsgrens 18 jaar is, zijn Plusscouts vooral bedoeld voor na de Roverscouts (18-23 jaar).

Een plusscoutskring kan vele vormen hebben: als een groepje mensen dat een scoutinggroep ondersteunt waar nodig, tot aan een zeer actieve speltak die zelf het Spel van Scouting speelt.

Al een tijdje zijn we aan het onderzoeken of Scouting Aleida ook een 'actieve plusscoutskring' op kan richten. Met actief bedoelen we dan een plusscoutskring die zelf met Scouting bezig is. Dat kan zijn een tocht met scoutingtechnieken, het maken van een pionierobject en al die andere zaken die in een scoutingprogramma thuis horen.

Eind maart was hier een informatieavond over naar aanleiding van o.a. een enquête onder een beperkt aantal leden. Hier was een aardig groepje belangstellenden op af gekomen. Met dit groepje is onderzocht op welke manier, frequentie en welk moment we een kring voor plusscouts willen organiseren. Hier is uitgekomen dat we eens in de twee maanden de bijeenkomsten gaan houden, en deze op de zaterdagavond vanaf 20:00 uur gehouden gaan worden. De eerste bijeenkomst zal op 2 mei zijn waar we gaan Kampvuurkoken. Twee maanden later, op 4 juli, komt er een boogschietopkomst.

Daarmee is de start van een nieuwe plusscoutskring binnen Scouting Aleida een feit.

Nu de plusscoutskring is gestart, staat deze open voor alle belangstellenden. Ben je inmiddels meerderjarig, en wil je nog wel aan Scouting blijven doen? Of ben je nu geen scout, maar lijkt het je leuk eens in de twee maanden een opkomst te houden met een scoutingactiviteit? Meld je dan aan om op 2 mei mee te komen doen en zo kennis te maken met de Actieve-Plusscouts-In-Oprichting. Je bent welkom! Meer weten? Stuur een e-mail naar

oprichting.plusscouts@scoutingaleida.nl.



Van het Bestuur



Van de vice-voorzitter...

De lente doet weer zijn intrede, en dat is goed te merken. Het ene moment vraagt de ijsbeer om een winterjas en het andere moment verlangen we naar een ijsje. Maar wat het weer ook is, voor ons als Scouts betekent dit dat we ook weer vaker naar buiten kunnen en het langer licht blijft en dat is toch altijd weer een fijn gevoel.

Zo komen de weekendjes van de speltakken weer om de hoek zetten en wordt er in de wandelgangen alweer druk gefluisterd over de programma's voor de zomerkampen.

Deze tijd geeft ook weer de aftrap om de klussen om het clubhuis weer aan te gaan pakken en de grasmaaier weer af te stoffen. Een mooi beginpunt daarin is toch wel NLDoet. Erg mooi om te zien dat er zo veel vrijwilligers zijn die iets willen doen op zo'n dag. In de week ervoor zijn de speltakken ook weer druk in de weer geweest met de collectebussen van Jantje Beton. Wat een mooie opbrengst is dat weer geworden! (elders in deze Aleidraad vinden jullie vast wel de opbrengst).

Dat Scouting niet alleen voor jeugd is bleek wel 2 weken geleden met een startavond voor een nieuwe speltak, de Actieve Plusscouts, een leuke ploeg mensen die zich verbonden voelt aan de groep zou zelf ook wel weer zo nu en dan een scoutingactiviteit willen ondernemen. Zo zie je maar dat je nooit te oud bent voor Scouting. (hier staat vast nog een leuk artikeltje over in deze Aleidraad).

Op 16 april hebben we weer onze groepsraad en zullen we terugblikken op de zaken die we uitgevoerd hebben en de plannen voor de nabije toekomst. Bij de groepsraad zijn ook afgevaardigden aanwezig van onze minderjarige leden, dit is 1 ouder/verzorger van een jeugdlid per leeftijdsgroep. Momenteel hebben we hier wat vacatures voor. Mocht je interesse hebben meld je dan even bij het bestuur of de speltakleiding en dan kunnen we uitleggen wat deze rol inhoudt. Qua tijdsbesteding valt dit allerszins mee en scoutingkennis is ook zeker niet verplicht. Voor nu zou ik zeggen, geniet van de paasdagen en tot de volgende!



Jantje Beton

In de eerste week van maart was de collecteweek van Jantje Beton. Vele leden van Scouting Aleida, van jong tot oud, hebben zich ingezet en zijn met de collectebussen langs de deuren gegaan in Schiedam-Noord. Daarnaast heeft er de hele maand maart een digitale collectebus opengestaan.

Alles bij elkaar heeft de Jantje Beton-actie van Scouting Aleida € 1.393,62 opgehaald. Hiervan is de helft, € 696,81, voor onze eigen vereniging. Een mooi resultaat dat we samen hebben behaald.

Dank aan iedereen die heeft geholpen!



Contributie tweede kwartaal 2026

Met de komst van april is het tweede kwartaal begonnen. Dat betekent dat ook de contributie voor het tweede kwartaal binnenkort geïncasseerd gaat worden.

Rond 20 april zullen we de contributie afschrijven.





NLDOET

Terugblik NLDoet 14 maart 2026

Het voorjaar komt er weer aan en dat is ook meestal het moment dat NLDoet weer voor de deur staat. Dit initiatief van het Oranjefonds probeert verenigingen en vrijwilligers met elkaar te laten kennismaken op een manier zodat de verenigingen hier ook nog wat aan hebben. Naast de vermelding op de website en de landelijke aandacht hiervoor kan je ook nog een vergoeding aanvragen om de klus financieel ook nog mogelijk te maken.

Dat is gelukt, met een mooi bedrag vanuit het fonds hebben we weer een aantal zaken kunnen aanpakken dit jaar. Helaas hadden we dit jaar geen vrijwilligers van buitenaf, maar gelukkig hebben we binnen onze groep en Powerteam genoeg enthousiaste mensen die meegeholpen hebben om deze klusdag het merkteken 'GESLAAGD' mee kunnen geven.

Met zo'n 24 vrijwilligers over de dag heen hebben we flink wat zaken beetgepakt. Zoals planken vervangen op de brug, verstevigen van het pionierpalen rek, schoonmaken van de daken en dakgoten, schoonmaken van de buitenwanden van het clubhuis, ramen lappen, repareren van kampkisten, vervangen van gaslangen, bijwerken van schilderpuntjes in het clubhuis en nog een aantal andere kleine klussen.

En dat allemaal op 1 dag! Chapeau!

Klussen maakt hongerig, maar ook dat is beetgepakt en is er door vrijwilligers een lunch in elkaar gezet met onder andere hele lekkere omeletten.

Via deze route willen we iedereen die op een 1 of andere manier geholpen heeft met NLDoet hartelijk bedanken voor je inzet!

Een mooie start van het voorjaar en uitstekend beginpunt voor het wegwerken van de klussen en wensenlijst.



Knoop een praatje aan met ... Michel

Dank je wel Henriëtte voor het doorgeven van, knoop een praatje aan met, aan mij.

Tja, hoe ik het magazijn, gebouw en terrein zo netjes beheer?

Het zal ook wel in me zitten, maar ik denk dat dat ook wel zo bij mij, door de mensen waarmee ik al die jaren op de groep heb samengewerkt, is ontstaan.

Het is een clubgebouw, hoeft niet spic en span te zijn, maar ik probeer het wel opgeruimd en leefbaar te houden voor allemaal.

En uh, in het magazijn is het ook wel is een bende hoor!

Over mij:

Ik ben ergens begin 1976 als welp bij de Taizé-groep terecht gekomen. Dit was net een paar maandjes na de fusie tussen de Schakelgroep en de St. Jacobusgroep. Ik ging mee met vriendjes die een speurtocht hadden in het Prinses Beatrixpark, ik had me al ingeschreven voor ik het wist!



Het gebouw was een oud krot van schrootjes, straattegels op de vloer en net zo groot als nu het huidige welpenlokaal en de grote zaal samen!

In september 1976 ben ik als welp geïnstalleerd. Halverwege mijn welpentijd is mijn zus bij de welpen als leiding gekomen, Bagheera.

In 1977/78 is het oude clubhuis gesloopt en kwam er een nieuw, met wat nu nog steeds het welpenlokaal is en een verkennerslokaal, nu de 'grote zaal'! In het verkennerslokaal gingen op de woensdagmiddag ook de kabouters draaien, die rond die tijd was opgericht voor meisjes.

Na de welpen ben ik naar de verkenners toe gegaan en in november 1978 geïnstalleerd.

Daarna is ook mijn vader bij de groep gekomen als stichtingsvoorzitter.

Na de verkenners ben ik naar de Rowans gegaan. Dit was niet in het huidige clubhuis maar in het begin zaten we met de rowanafdeling 'op de zolder'. Dit was de zolder boven Zaal de Noord aan de Kerkweg t.o. de St. Jacobuskerk in Kethel. In die tijd dat ik daar zat, 1982/83, werd ook het clubhuis vergroot met het huidige Scouts-, Bever- en Explorerlokaal en kregen we daar ons eigen Rowanlokaal, wat nu het Beverlokaal is.



In die tijd van de uitbreiding van het clubhuis ging ik vaak met mijn vader mee om te klussen en ook Aad Heijdra was hier altijd. Hij was gevraagd om beheerder en magazijnmeester te worden van het nieuwe gebouw en omdat ik er altijd was en hielp, werd ik zijn assistent! Vanaf die tijd waren wij, en ben ik nu nog steeds, elke vrijdagavond en zaterdag met opkomsten of op andere dagen op de groep te vinden voor van alles en nog wat m.b.t. magazijn, onderhoud, beheer van het gebouw en terrein.

Bij de Rowans heb ik maar anderhalf jaar gezeten en toen ben ik terug gegaan naar de verkenners als leiding. Dat ben ik tot circa 1994 geweest, om vanaf 1997 een jaar of 7 als 'inval leiding' terug te keren bij de Scouts want Verkenners en Gidsen waren ondertussen samen gegaan.

Vanaf 2004 dus geen leiding meer maar was nog wel altijd actief bij verschillende activiteiten van de groep. Vele jaren met Koninginnedag/Koningsdag in het dorp Kethel een tokkelbaan, vlot en brug gepioneerd, hulp bij de Sintintocht in de stad en ander ondersteuning binnen de groep. Mijn evenement is al jaren de JOTA, Jamboree on the Air, in oktober en dat hoop ik nog wel even te mogen doen binnen de huidige groep.



Fijn dat het magazijn- en klusteam met de fusie is gegroeid, zodat we wat taken meer kunnen verdelen. Goed om te zien hoe het clubgebouw weer volop in bezit is genomen door de vele bevers, welpen en scouts op de vrijdagavond en zaterdagochtend.

Zo, mijn touwtje is uitgerafeld. Ik knoop nu graag een praatje aan met Harry Bril, onze secretaris....



Fluppelveldkolonie



Zoals aangekondigd in de vorige uitgave van de Aleidraad, was de eerste (bever)opkomst van maart de jaarlijkse Jantje Beton-collecte. De bevers gingen met collectebussen op pad om zo geld op te halen voor buitenspeelplekken, zodat ieder kind buiten kan spelen. De helft van het opgehaalde bedrag is voor onze eigen scoutinggroep, omdat wij ook een organisatie zijn die kinderen buiten laat spelen. Iedereen die heeft gedoneerd en/of heeft geholpen met collecteren, heel erg bedankt!

De opkomst daarna speelden de bevers een groot spel: levend stratego. In het park kregen de bevers kaartjes om hun rol aan te geven, en nadat beide teams hun vlaggen zo goed mogelijk hadden verstopt, begon het spel zelf. Er werd hard gerend om niet afgetikt te worden, en er werd heel goed gezocht om de vlag van de tegenstanders te vinden. Na een paar spannende rondes gingen de bevers terug naar het scoutinggebouw, en was de opkomst alweer voorbij.

De opkomst daarna was het feest! Omdat alle beverleiding binnen drie weken van elkaar jarig is, en het de laatste opkomst van de stagiaires Jane en Laura was, werd er deze week één groot feest gegeven, met allemaal spelletjes in thema, natuurlijk. Er werd gedanst, er werden slingers geknutseld, en er werden cupcakes versierd. Ook het hele scoutingterrein werd versierd, met stoepkrijt, en de opkomst werd afgesloten met het favoriete spel van de stagiaires, schipper mag ik overvaren. Gefeliciteerd beverleiding, en hopelijk tot een volgende keer, stagiaires!

En alweer de laatste van deze maand, deze opkomst stond in het teken van Studio100 en alle figuren die daar bij horen. Eerst werden de figuren even voorgesteld, en toen begonnen de spelletjes. De bevers speelden politie en boefje met Mega Mindy, volgden een schatkaart met Piet Piraat, en dansten met K3, Kabouter Plop, en Samson en Marie. Er werden ook hele mooie kleurplaten gemaakt, en toen was de opkomst alweer afgelopen!

Volgende maand zullen de eerste paar opkomsten normale opkomsten zijn, maar 25 April viert de hele scoutinggroep Sint-Jorisdag! Dit zal een groepsopkomst zijn, dus het zal iets drukker zijn dan normaal. De tijden van deze opkomst zullen wél normaal zijn, van 10:00 tot 12:00. Maar dat duurt nog even, dus nu eerst tot volgende week!



Wat gaan we doen?

10 april 2026

Duinenmars

8 t/m 10 mei
Scouts op de
regionale scouting
wedstrijden
(Staelduin)

9 mei
Girl Powerrr Event
(ochtend)

18 april 2026

Koffie-ochtend
Powerteam voor
ouders

2 mei 2026

Eerste Actieve
Plusscoutsopkomst

16 april 2026

Groepsraad

18 t/m 25 juli 2026

Zomerkamp Scouts
in Klundert

In april hangen er slingers bij:
**Marco, Maarten, Raksha, Marja, Richard,
Brian, Viktor & Chris.**

**Allemaal van harte gefeliciteerd, en een fijne
verjaardag gewenst!**

20 t/m 24 juli 2026

Zomerkamp Welpen
in ???

18 t/m 25 juli 2026

Zomerkamp
Explorers
in
Luxemburg

21 t/m 28 augustus
2026

Zomerkamp
Redekestam

Vuurvossenhorde



De opkomsten in maart vonden, door collectes en projecten, veelal plaats buiten het terrein.

De eerste was het collecteren voor Jantje Beton, waar de welpen goed hebben bijgedragen voor het ophalen van een leuk bedrag. In de Botenbuurt in Schiedam werd er fanatiek gecollecteerd door de Vuurvossenhorde.

Tweede opkomst stond in het kader van NL doet, de welpen gingen het barbecueveldje in het Beatrixpark afvalvrij maken. Nodig ook, echt ongelooflijk wat mensen achterlaten. Wat een troep! Er werden zelfs complete autobanden(!) uit de bosjes gevist. Na het afval verzamelen mocht er nog even gespeeld worden in 'Fort Drakensteyn'.

De derde opkomst waren de welpen weer op het afvalvrije barbecueveldje in het Beatrixpark, maar nu om het spelen van het spel 'De draak en de wapenwinkel'.

De laatste maartopkomst was wel in het clubhuis. Maar er was iets raars deze opkomst: de opening werd sluiting en tijdens de sluiting werd er geopend. Nou ja zeg, Bleek weer de jaarlijks 'Mosredna' tsmokpo. Alles ging net even iets anders, omgekeerd, achterstevoren en andersom.





Nieuwe stafnamen

Al een tijdje helpen Quinten en Floor bij de welpen van de Vuurvossenhorde. Beiden waren scouts toen ze starten, inmiddels is Floor een Explorer. Beiden hebben aangegeven het erg naar hun zin te hebben bij de welpen. Daarom is afgesproken dat ze over gaan van 'helper' bij de welpen naar aspirant staf lid. Daar hoort natuurlijk ook een stafnaam bij. Floor zal vanaf nu verder gaan als Mor, Quinten als Kaa.

Mor is een Indiase pauw en is vernoemd naar het Hindi woord voor pauw "Mör". Mor is een van de jungledieren die centraal staan in het welpenverhaal.

Kaa is de snelle en slimme tijgerpython uit Rudyard Kipling's Jungleboek. Als personage is Kaa een bondgenoot die Mowgli helpt en door de apen (Bandar-log) gevreesd wordt.

Een nieuw gezicht bij de welpen

Bij de welpen is er nog een nieuw gezicht te zien: Dana. Dana was een van de scouts bij Scouting Aleida en ging overvliegen naar de explorers. Ze komt nu een aantal weken bij de welpen van de Vuurvossenhorde kijken of deze speltak echt net zo leuk is als dat wij haar verteld hebben (spoiler: dat is zo). Vanaf deze plek: Dana, veel plezier!

Faazla

Wie we wel helaas een tijd gaan missen is Faazla. Ook zij was aan het meekijken bij de welpen. Helaas moest ze op zoek naar een andere baan, waar nu even haar prioriteit ligt. De verwachting is dat als ze weer een leuke, nieuwe werkplek heeft gevonden ze weer bij de welpen verder komt kijken.



Cendrawasihvendel



Maatschappij en leuke tochten

Scouting is ook maatschappelijk betrokken. De scouts van het Cendrawasihvendel lieten dat goed zien door maar liefst twee keer te collecteren voor Jantje Beton; één keer op dinsdagavond in en één keer op de vrijdagavond. Elders in deze Aleidraad wordt de opbrengst bekend gemaakt, maar de bussen voelden in ieder geval aardig zwaar aan.

Een feestelijke opkomst volgde waarin Fieke, Nora, Tim en Sofiya werden geïnstalleerd. Naast het afleggen van de belofte, speelden we ook een spel in het park waarbij elke ploeg mocht proberen de grootste bal te stelen. Een spannend en vermoeiend spel.

De rest van de maand werd besteed aan tochttechnieken, waarbij de bolletje-pijltje-route, het maken van een kruispeiling en de oleaat uitgebreid aan bod kwamen. Dit kwam weer terug in het weekend dat de scouts aan het einde van de maand hielden.

Dat werd best nog even spannend: de eerste weersverwachting gaf aan dat er een nachttemperatuur van 2 graden Celsius werd verwacht. In een tent kan het dan best fris zijn. Met goede adviezen bleek dit uiteindelijk prima te doen te zijn en heeft iedereen heerlijk in haar of zijn tent geslapen.

Omdat het niet alleen een leuk, gezellig weekend was voor de scouts, maar ook voorbereiding op de komende Regionale Scouting Wedstrijden (RSW) werd er ook extra aandacht besteed aan het opzetten van de tenten en gingen de scouts o.a. zelf koken. Eerst bedachten ze een maaltijd in het thema van de RSW en deden zelf de boodschappen met een vastgesteld budget. De uitdaging hierbij is dat er tijdens de RSW geen gekoelde producten gebruikt mogen worden, omdat je bij je tent nu eenmaal geen koelkast hebt staan. De verschillende ploegen kwamen hier echter prima uit.

Er werd gekookt op de gasstellen, en de leiding nam de rol op zich van jury, zoals dat ook bij de RSW zal gaan gebeuren. Laten we het er op houden dat we prima gegeten hebben! Na het maken van de ploegborden voor de RSW werden de tenten te drogen gehangen en gingen de scouts blij, voldaan en vooral best moe, naar huis.



De lente komt er aan

In april zullen we gaan merken dat het 's avonds weer langer licht is. Op 10 april lopen de scouts de 15-kilometerafstand van de Duinenmars. De avond hiervoor zal er dan geen opkomst zijn. Ook gaan de scouts het jaarinsigne afmaken. Mocht je als scout nog niet alle eerdere opdrachten gedaan hebben, dan kun je die thuis nog inhalen. We hopen dat alle scouts het bijzondere Jaarinsigne 2026 zullen gaan behalen. De maand sluiten we af met de Sint Jorisopkomst van Scouting Aleida. De avond hiervoor kunnen de ploegborden voor de RSW en de thuisopdracht gemaakt worden.



Ploeg 4 bij de scouts

Bij de installatie van vier nieuwe scouts konden we ook een klein feestje vieren: de scouts gaan van 3 ploegen naar 4. Tegelijkertijd wilden we enkele ploegnamen nog één keer veranderen. De belangrijkste reden is dat we graag vier ploegen willen die qua ploegteken en linten goed van elkaar te onderscheiden zijn, en toch een mooie eenheid worden. Na overleg met de (a)pl's is er voor gekozen om de ploegnamen van de Wolven en Arenden te behouden. De Panters veranderen naar de Tijgers en de vierde ploeg worden de Haviken. Deze vier passen mooi bij elkaar, en hebben ieder hun eigen, duidelijke, kleur.



Afdeling 244



3 en 6 maart

In deze week bellen de Explorers aan bij huizen in Sveaparken en de Vogelbuurt. Het is de collecteweek van Jantje Beton en we rammelen 2 avonden lang met onze bussen. Het goede doel is dat meer kinderen veilig in hun eigen buurt kunnen buitenspelen. Dus: meer speelplekken en meer kansen voor kinderen om buiten te ontdekken, te bewegen en vrienden te maken. De helft van de collecte-opbrengst is ook nog eens voor onze eigen Scoutinggroep!



13 maart

Jasper en Julien hebben een bakopkomst voorbereid, normaal gesproken al een activiteit waar goed overleg en samenwerking aan te pas komen. Vanavond is het een teambuildingsopdracht 2.0 voor onze Explorers. Namelijk: bak een perfecte brookie (brownie + chocolate chip cookie). En daarbij: per team van drie kan er eentje niet horen (oortjes in met muziek), de tweede kan niks zien (blinddoek) en de derde heeft een stuk tape over de mond geplakt gekregen.

Heel veel gaat er vanavond anders dan anders en de stemming is uitgelaten. Jasper heeft een prijs gemaakt voor de Explorer die desondanks het beste weet te communiceren en er is een eervolle vermelding voor het team dat in z'n geheel het beste functioneert. De uitslag: Elise weet haar groepje het beste aan te sturen, ondanks dat ze niet kan praten. De groeps prijs is voor Amy, Jasper en Julien. De baksels zijn allemaal goed te eten en ze verdwijnen tot op de laatste kruimel.

We zetten in de tussentijd de kampbegroting op het whiteboard. Na wat plussen en minnen weten we het bedrag dat uitgegeven kan worden aan kampactiviteiten. De Explorers krijgen dan ook huiswerk mee om voor de volgende kampbespreking ideeën te verzamelen over wat er in Luxemburg allemaal voor leuks te doen is, binnen dit budget.

Als laatste ruimen we alles op en glimt de vloer weer als vanouds.



20 maart

De Explorers gaan de wijk in voor een trade-up challenge, een ruilspel door Elise en Floor! De uitdaging van dit spel zit 'm in het ruilen van je eigen voorwerp tegen iets waardevollers van een ander en dat herhalen tot de tijd om is.

Op TikTok en YouTube is te zien hoe de deelnemers uiteindelijk een huis of auto weten te bemachtigen. Hoe vergaat het onze Explorers, vanavond? Als startkapitaal krijgen ze een ei mee dat vorige week is overgebleven van de NL-doet vrijwilligerslunch. Het is de meiden tegen de jongens. De jongens beginnen met meteen het ei te ruilen tegen een dopje, bij de Scouts. Dat lijkt niet de beste zet, maar toch komen ze na een uur terug met een zak cheetos. De buit van de meiden: een beeldje van een aalscholver en twee peuterstoeltjes. Ze krijgen zelfs een levende vogel aangeboden, maar gelukkig vinden ze dit wel een goede, maar geen verstandige ruil.

27 maart

Het is feest bij de Explorers, want Jynx wil geïnstalleerd worden als Explorer en Vera als Explorerbegeleider! Voordat we overgaan tot de installatie, moeten zij volgens traditie eerst een persoonlijke uitdaging volbrengen:

- Voor Vera: de begeleiding van Explorers verschuift van directieve 'leiding' naar een ondersteunende rol als begeleider. Dit vraagt wat anders van Vera dan zij als Welpenstaf gewend was en hierom volgt zij een training. Net zoals overigens alle stafleden van Scouting Aleida gedaan hebben of nog gaan doen. Met de installatie-opdracht kan Vera ons alvast een voorproefje geven van wat we eigenlijk al weten: dat het haar gaat lukken! Ze doet 4 opdrachten tijdens de installatie-opdracht van Jynx.

- Jynx krijgt 6 opdrachten te doen die afgeleid zijn van Bon Jovi songs. Perfect om de afdeling -met Jynx in een glansrol- te testen op: je mede-Explorers kunnen vertrouwen, onder tijdsdruk samenwerken, op tijd (terug) komen, goed kunnen luisteren en op creatief vlak iets van jezelf laten zien.

Er wordt hard gewerkt, het gaat top en na een uurtje is het tijd voor limo + cup cakes. Vera en Jynx worden geïnstalleerd door resp. Lukas en Vera. Iedereen krijgt een nieuw afdelingsnaambandje opgespeld. Om dit alles te vieren eten we de rest van de cupcakes op en komen er twee handafdrukken bij op de wand van het Explorerlokaal. Gefeliciteerd Jynx en Vera!





Redekestam



Ook deze maand heeft de Redekestam weer vele avonturen beleefd! De maand begon weer met lekker koken en chillen. Op 13 maart was de grote Chipsopkomst! Er waren verschillende aardappelchallenges, die de leden zo goed mogelijk moesten uitvoeren om de beste ingrediënten voor hun chipscreaties te verzamelen. De resultaten waren wisselend, en achteraf waren we het er allemaal mee eens dat chips uit een zak toch nét iets lekkerder is. We sloten deze opkomst af met de kamppresentatie, waar we hebben gehoord waar we heen gaan en wat het globale programma is.

Wij zijn van 20 t/m 27 augustus in het mooie Luxemburg!

Op 14 maart hielpen we mee bij de CPC-loop in Den Haag en hebben we de hele dag AA drankjes uitgedeeld voor wat extra geld voor op kamp. De week erna hadden we weer een kookopkomst, en we sloten de maand af met een gezellige spelletjesavond, waar we lekker met elkaar gelachen hebben.



Boomstam



Maart was voor ons een rustige maand. Door activiteiten buiten scouting hebben we deze maand geen opkomst gehad. Dat wil niet zeggen dat we niks hebben gedaan, want tijdens NL-doet, op 14 maart, hebben wij onze handen uit de mouwen gestoken voor de groep. Onder andere door het bruggetje naar het terrein te vernieuwen met nieuwe plankjes hout, door de ramen te zemen en door de gaslangen te vervangen. Belangrijke zaken waar dit een ideaal moment voor is!

Nadat de grote klussen waren gedaan zijn we verder gegaan aan onze bar. Samen met de hulp van enkele leden van het klus- en Powerteam hebben we een flinke slag kunnen slaan. Met deze vrijwilligers hebben we de oude Tono-traditie voortgezet en de dag hard werken afgesloten met een lekkere Chinees!

